



Wereldkoor

Noot voor Noot

uit Muiderberg zingt voor u op het
Spieringfestival 2018

op zaterdag 23 juni 11.30 uur

in de R.K. Nicolaaskerk, Herengracht 83, Muiden,
liederen uit alle tijden en alle windstreken:

Doesje Moja (Het einde der tijden nadert, E.S. Azejev)

Hanac Pachap Cussi Cuinin (Marialied in het Quecha, Juan Perez Bocanegra)

Notsjewala toetsjka solataja (Een goudgeel wolkje rust 's nachts tegen de schouder van een steile rots, Peter Iljitsj Tsjaikovski)

Kôjô no Tsuki (Maanlicht over de kasteelruïne, Rentaro Taki)

Dostojno Jest (Prijs de moeder gods, Bortnianski))

Finlandia (Fins volkslied, Jean Sibelius)

Down by the Salley Gardens (Ierse traditional, tekstversie W.B. Yeats)

A Legend (Christus' rozentuin, Peter Iljitsj Tsjaikovski)

Over the Rainbow (American Songbook, Harold Arlen/Yip Harburg)

Nienje otpoesjtjajesji (Nu laat heengaan, A.A. Archangelski)

Torna a Surriento (Keer terug naar Sorrento, Giambattista en Ernesto de Curtis)

I've got you under my skin (American Songbook, Cole Porter)

Hallelujah (Leonard Cohen)

Make you feel my love (Bob Dylan)

Wij zingen puur voor ons plezier, en dat van u. Altijd a capella.

Een tenor (m) is welkom om die stemgroep te versterken.

Onze dirigent, en arrangeur van veel liederen, is Peter Rieken.